



## Bodhgaya Nieuws

Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya, in Bihar, de meest arme deelstaat van India, te verbeteren.

In samenwerking met de Indiase Non Gouvernementele Organisatie Nav Bharat Jagriti Kendra is er een kinderdorp voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en een (vak)opleiding staan daarbij centraal. In overeenstemming met de plaatselijke cultuur heeft het kinderdorp de naam gekregen: 'Lord Buddha Home for Children'.

### Van het bestuur

In 2003 zijn we in actie gekomen om kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya een betere toekomst te geven en het is voor ons bijna niet te geloven wat er in de afgelopen zeventien jaar allemaal is gerealiseerd. Dankzij de steun van heel veel trouwe donateurs, sponsors en vermogensfondsen zijn wij in staat gesteld om een compleet kinderdorp te realiseren, hebben we 72 kinderen opgevangen, volgen ruim 300 kinderen uit de omgeving van het kinderdorp English Medium onderwijs op de campus en hebben we honderden jongeren een vakopleiding laten volgen met baangarantie. Jaarlijks werd aan ruim 2000 patiënten uit de omgeving van het kinderdorp nagenoeg gratis medische en tandheelkundige hulp verstrekt. De eerste kinderen zijn uitgevlogen en hebben een baan, een aantal studeert en er zullen nog velen volgen. Samen met onze lokale partner hebben we de afgelopen jaren er keihard aan gewerkt om dit alles te bewerkstelligen en we kunnen er dan ook trots op zijn dat het kinderdorp bekend staat als het beste kinderdorp in Bihar. Wij hopen nog vele jaren én samen met u, het werk voor het kinderdorp, maar nu op een wat bescheidener schaal, te kunnen voortzetten. Bij de start van de samenwerking

met onze Indiase partner is vastgelegd dat wij als stichting de kosten voor de bouw, infrastructuur en de operationele kosten zouden dragen voor een periode van 15 jaar en dat de Indiase partner zich gaat inzetten om zelf fondsen te genereren om de operationele kosten van het kinderdorp te dekken en zo de continuïteit te waarborgen. Deze strategie betekende voor de Indiase partner een grote omslag in denken en handelen. Er is een veel grotere aandacht voor kostenbewustzijn en het genereren van eigen inkomsten via (Indiase) fondsen. Per 1 januari 2020 zal de Indiase partner zelf een groot deel de operationele kosten van het kinderdorp gaan dragen en zullen wij onze inspanningen richten op de bekostiging van de vervolgoopleidingen inclusief de kosten van levensonderhoud voor alle kinderen die met goed gevolg klas X van de English Medium School hebben afgesloten. Daar zijn we dan nog wel een groot aantal jaren druk mee. Uw hulp daarbij is enorm belangrijk! Wij van onze kant blijven u net als voorheen op de hoogte houden van de inspirerende verhalen uit het kinderdorp en de studies van onze kinderen en hopen op uw blijvende financiële betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Wij wensen u veel leesplezier en goede feestdagen.



# Berichten uit het Lord Buddha Home for Children

## De kinderen

De ontwikkeling en begeleiding van onze kinderen is een jarenlang proces dat veel zorg vraagt, die nodig is om hen op eigen benen te leren staan. Het gaat goed met onze kinderen.

Naast de dagelijkse gang van zaken, zoals opstaan, yoga, douchen, ontbijten en naar school is er na schooltijd tijd voor sport en ontspanning, het volgen van extra lessen

in muziek, dans of computer, een bezoekje aan de bibliotheek en het werken in de moestuin. Na het avondeten worden alle kinderen verwacht in de huiswerkklassen waar ze worden bijgespijkerd in die vakken waarin ze maar moeilijk kunnen meekomen. In het weekend mag er TV gekeken worden en worden er voetbal, hockey en cricketwedstrijden georganiseerd, maar niet dan



na eerst op de zondagochtend gezamenlijk het terrein van de campus te hebben ontdaan van alles wat er niet thuis hoort. U zult begrijpen dat verveling een woord is dat de kinderen niet kennen.

## Op eigen benen

De eerste kinderen zijn uitgevlogen en staan op eigen benen. Mooi om te zien dat ze het redden en zo

een eigen toekomst opbouwen! Zo heeft Praveen die een tweejarige opleiding tot elektricien met goed gevolg heeft afgesloten, een eigen winkeltje gestart van waaruit hij allerlei onderdelen verkoopt op zijn vakgebied. Ook wordt hij regelmatig ingehuurd om elektrische klussen elders uit te voeren. Reena rondde haar opleiding tot schoonheidsspecialiste af. Naast deze opleiding volgde ze ook klas XI en XII van de bovenbouw van de English Medium School waarmee ze verder kan studeren en wat uiteindelijk toch haar voorkeur heeft. Die wens zullen we honoreren en begin 2020 zal ze toelatingsexamen doen voor een hbo-opleiding. Sumant die een opleiding voor Agriculture volgt aan



de universiteit in Dehradun doet het erg goed. Voelde hij zich in het eerste studiejaar nog wel eens eenzaam, thans is hij volledig ingeburgerd in zijn nieuwe studentenstad en enkele van de kinderen uit het LBHC zijn tijdens hun vakantie bij Sumant op bezoek geweest, hetgeen getuigt van de goede band die er onderling tussen de kinderen bestaat. Kundan die een opleiding tot elektricien volgt in Gaya en die hij in 2020 hoopt af te ronden, heeft naast zijn studie een baantje gevonden bij een drukkerij en verdient zo zelf een aardig centje bij. Usha die vorig jaar zakte voor het examen van klas X heeft inmiddels dit fel begeerde papiertje ook op zak. Ze gaat het komende jaar de bovenbouw (klas XI en XII) volgen waarna ze ook aan een hogere opleiding kan beginnen. De start van die bovenbouw was nog best een beetje spannend omdat een verre oom van Usha zich meldde bij de staf van ons kinderdorp met het verzoek om maar liefst € 7.500 ter beschikking te willen stellen voor een bruidsschat zodat Usha kon worden uitgetrouwd. U begrijpt dat we daarvan schrokken maar gelukkig konden we de oom duidelijk maken dat we hier



niet op ingingen omdat het verboden is meisjes beneden de 18 jaar uit te huwelijken en wij er bovendien voorstander van zijn dat ook meisjes eerst een studie dienen te volgen alvorens nagedacht wordt over een huwelijkse staat. Kailash volgt inmiddels klas XII en zal binnenkort een keuze maken voor het volgen van een hogere opleiding. Vikash en Pankar zijn bezig aan het tweede jaar voor een opleiding tot elektricien en hopen in 2020 het diploma te halen. Dilip zakte voor het examen van klas X en zal komend jaar opnieuw examens doen. Ashish slaagde voor het examen van klas

X, maar kon geen keuze maken over een verdere opleiding. Voorlopig volgt hij klas XI van de bovenbouw. Ganesh tenslotte volgt klas XI en XII gelijktijdig met een intensieve coaching als voorbereiding op het toelatingsexamen voor een studie aan een IT universiteit. Het komende voorjaar zullen maar liefst 7 kinderen een studiekeuze gaan maken en we zijn benieuwd naar hun dromen en de opleiding die daarbij hoort. Alle kosten verbonden aan de studies van onze kinderen én de kosten van hun levensonderhoud worden betaald uit het door ons opgerichte studiefonds waardoor de kinderen

er van verzekerd zijn dat zij de opleiding in financiële zin kunnen afronden. Wilt u ook een (extra) steentje bijdragen aan het studiefonds? We zien uw gift graag overgemaakt op bankrekening NL51RABO181659573 t.n.v. Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Mook o.v.v. studiefonds.

### Ziekte en zeer

De afgelopen periode heerste de moesson in het deel van India waar ons kinderdorp staat.

De enorme neerslag die viel had ook invloed op de gezondheid van onze kinderen. Meer dan de helft van de kinderen had koorts, hoestte,





was verkouden of klaagde over oorpijn. Met drankjes en pillen werden ze weer op de been geholpen. Veel pubers hadden last van acné en kregen hiervoor zalfjes voorgeschreven. Prince en Karan liepen beiden een lelijke verwonding op aan hun been, die ondanks medische behandeling maar moeilijk genaas. Suraj brak zijn hand en zat zes weken in het gips en Gudiya wordt behandeld voor een hardnekkige allergie. Pratima liep een longontsteking op die maar heel traag wil genezen. Dinesh werd geveld door TBC waarvoor medicijnen en bedrust werden voorgeschreven. Prince tenslotte bleek scabies te hebben opgelopen, waarvoor zalf en medicijnen werden gegeven en Gautam klaagde over kiespijn, dat werd verholpen met een vulling.

### Festiviteiten

Het vieren van allerlei Indiase feesten wordt op het kinderdorp hoog in het vaandel gehouden. En het waren er nogal wat in de afgelopen periode! Bij de volle maan in augustus vond het Rakhda Bandhan festival plaats. Dit feest symboliseert

de genegenheid en liefde tussen broers en zussen door middel van het aanbrengen van gekleurde bandjes door de jongens om de armen van de meisjes. Vanzelfsprekend hoorden hier heerlijke traktaties bij. Op 15 augustus werd Independence day gevierd. Om 8.00 uur werd door onze kinderen en alle kinderen van onze English Medium school de nationale vlag gehesen op de campus en het nationaal volkslied gezongen. Hierna volgden allerlei sportieve activiteiten waarmee "medailles" konden worden verdiend. Maar liefst elf van onze kinderen gingen vol trots met zo'n medaille naar huis. Op 5 september werd teachers day gevierd. Alle leraren van onze school werden in het zonnetje gezet en er werden toespraken gehouden over het belang van goed onderwijs door goede docenten. In oktober vond het Ghandi Jyanti festival plaats, een eerbetoon aan Mahatma Ghandi. Er

werden toespraken gehouden en liederen gezongen. Ter afsluiting van de dag hadden de moeders een heerlijke maaltijd voor de kinderen bereid. De kinderen vierden ook het Dushera festival, het feest van de overwinning van het goede op het kwade.

Traditiegetrouw kregen alle kinderen ter gelegenheid van dit festival nieuwe kleding. Bovendien kregen ze allemaal 100 Rupees (€1,25) om onder het toezicht oog van de moeders, te verbrassen op het festival terrein in Bodhgaya. Op 27 oktober vond het Deewali feest plaats. Traditiegetrouw hoort hier speciaal eten bij zoals Puri, Matar-paneer en Kheer. De hele campus werd versierd met wel 1000 lichtjes en er werd natuur-



lijk gecontroleerd vuurwerk afgestoken ter ere van het lichtjesfeest.

### Dagje uit

Alle leerlingen van onze school gingen, verdeeld over zes bussen, samen met de staf, de moeders en de onderwijzers een dagje uit naar Rajgir en Nalanda.

In Rajgir werd een bezoek gebracht aan de Vishwa Shanti Stupa, hoog gelegen met een prachtig uitzicht over Rajgir. Vervolgens werd koers gezet naar de Brahamakundi watervallen waar vanuit zeven verschillende bronnen heet water komt in laaggelegen bassins. Baden in deze bassins zou een helend effect hebben op lichaam en ziel, maar we weten niet of de kinderen en anderen hiervan gebruik gemaakt hebben. Na een uitgebreide picknick werd



koers gezet naar Nalanda waar de opgravingen van de oudste universiteit ter wereld werden bezocht. Alles bijeen een zeer leerzame maar ook een zeer lange en vermoeiende dag!

### Onderhoud gebouwen en terrein

Het afgelopen half jaar hebben we veel geïnvesteerd in het onderhoud van

gebouwen en het terrein. Allereerst zijn er op het hele kinderdorp zonnepanelen geplaatst. Alle verlichting heeft plaats gemaakt voor LED lampen en de verwarming van het water geschiedt via zonneboilers. De elektriciteitsrekening is hiermee met wel 40% gedaald. Recent is gestart met de aanleg van een volleybalveld en zijn er op het terrein extra zitbank-

jes geplaatst. Ook is het terrein voorzien van fleurige bloembakken. De ommuring van het kinderdorp heeft een facelift ondergaan en de daarop aanwezige schilderingen over het leven van de Boeddha zijn opnieuw geschilderd. Alles bijeen staat er nu weer een kinderdorp dat de tand des tijds weer een groot aantal jaren kan doorstaan.



# Lord Buddha Home for children: huiselijkheid voor hen die het echt nodig hebben

Docenten en leerlingen van het Vita et Paxcollege uit Schoten (B) maakten een reis door India. Ook Bodhgaya werd bezocht en dat was een mooie gelegenheid om ook een kijkje te gaan nemen op het Lord Buddha Home for children. Hieronder volgt hun relaas.

We bezochten met onze groep (23 jongeren en 4 begeleiders) het Lord Buddha Home in augustus. Het was niet het eerste project, school of tehuis dat we bezochten, maar toch was het anders dan de voorgaande. We waren onder andere aangenaam verrast door het feit dat zowel meisjes als jongens hier worden opgevangen. Het weerspiegelt op

die manier meer de realiteit van een gewoon dorp of gezin. De bewoners gaven ons een warm welkom. Hun zang en de speech deden ons veel deugd. Nadien konden we in gesprek gaan. Het viel ons op dat het niveau van het Engels vanaf de leeftijd van ongeveer 14 jaar echt wel goed is. Dat was mooi om te zien en daardoor hadden we ook geen tolk meer



nodig want op die manier konden we rechtstreeks communiceren en dat was het hoogtepunt van ons bezoek. Rechtstreeks van die jonge mensen horen wat hun verhaal is, hoe hun kijk is op de wereld en wat hun dromen zijn, maakt ons stil en nederig. Ze openen hun hart voor volstreekte vreemden. Hun vertrouwen is groot...

Nadien kregen we een rondleiding door de gebouwen. De slaapkamers zijn gezellig en trots lieten de kinderen ons zien wat hun spullen zijn en vertellen ze hoe ze de jongste kinderen helpen. Het was fijn om de jongeren te horen vertellen dat er een "mamie" is per tiental kinderen. Ze maakt hen wegwijs in de huishoudelijke taken, helpt hen met hun huiswerk, maar speelt ook echt met hen. Dit lijkt misschien evi-



dent in een normaal gezin, maar is zeker essentieel als het kerngezin ontbreekt. Het zo dicht mogelijk willen aanleunen bij een familiegevoel is een grote troef van het Lord Buddha Home. Met lachende gezichten wer-

den we terug naar de uitgang geleid. We kregen nog te horen hoe graag ze sporten en hockey spelen. Goh, hadden we dat geweten. Een paar hockeysticks konden ze echt nog wel gebruiken... Het zou een tof cadeau geweest

zijn. Zeker een idee voor een volgende keer. Nog een warm dank je wel en veel succes met dit mooie project!

*Saskia en de begeleiders en leerlingen van het Vita et Pax-college, Schoten*

## Bijzondere giften

Ook het afgelopen jaar werden we weer verblijd met bijzondere giften van mensen die iets te vieren hadden of gewoon zomaar ons werk met een extra gift wilden ondersteunen. We noemen enkelen:

De Lionsclub Ooststellingwerf schonk € 50 voor de kinderen.

Van een anonieme geveer mochten we € 1.500 ontvangen.

Mevrouw M uit Amsterdam doneerde spontaan € 200.

De heer en mevrouw G uit Beek maakten weer spontaan € 25 over t.b.v. ons studiefonds.

We zijn als bestuur zoals altijd weer heel blij met deze extra giften voor onze kinderen en we waarderen iedere bijdrage. Geeft u een

feest, heeft u een bijzonder idee voor een extra gift of wilt u spontaan een extra steentje bijdragen? Denk dan aan onze kinderen. U steunt het werk van Stichting Kinderhulp Bodhgaya met zo'n gebaar en geeft tegelijkertijd extra bekendheid aan onze stichting. Wij hebben promotiemateriaal beschikbaar om uw actie te ondersteunen en helpen u graag!



# Subsidies en fondsen

**Demes Beheer BV** te Dokkum doneerde € 1.000 ten behoeve van het studiefonds.

De **Taka Tuka Foundation** te Driebergen schonk € 5.000 bestemd voor het studiefonds.



# Sponsoring bedrijven

**HHS Uitgeverij** te Grave maakte ook deze nieuwsbrief weer op en verzorgde geheel belangeloos het drukwerk en de verzending.

## Colofon

Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan kasteloze kinderen en de lokale bevolking in en rondom Bodhgaya, in de deelstaat Bihar, India en investeert in armoedebestrijding, huisvesting, basisgezondheidszorg, onderwijs en vakopleidingen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya kent geen overheadkosten. Het werk wordt verricht door vrijwilligers die deze kosten uit eigen beurs betalen.

Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt vrienden/donateurs op de hoogte van het project/programma via het regelmatig verschijnende "Bodhgaya Nieuws", dat op verzoek ook digitaal wordt verzonden.

### Samenstelling bestuur

Prof. mr. Peter Tak, voorzitter

Mr. Ine le Blanc, secretaris

Drs. Frans Willekens, penningmeester

Leden : Dr. Ilona Enninga, Ton Kabel, drs. Jos Stakenborg en dipl.kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs.

### Adviseurs

**In India:** Prof.dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the Development of Human Initiative, Jalpaiguri, West Bengalen en Chelladurai Solomon, independent consultant, Bangalore.

**In Nederland:** Radj. Jhinkoe, directiesecretaris ASN Bank Den Haag en ambtelijk secretaris ASN Foundation Den Haag.

### Comité van Aanbeveling

Mw.mr. Helma Janssen Duighuizen, algemeen directeur Quare Nederland, Nijmegen

Mgr. dr. Gerard De Korte, bisschop van 's Hertogenbosch

Prof.dr. Leo Eijman, hoogleraar cardiopulmonale chirurgie en interim bestuurder van diverse ziekenhuizen, Blaricum

Drs. Cornelis Klein, honorair consul of the Kingdom of Buthan, Den Haag

Ing. Harry Koorstra, voormalig CEO PostNL, thans investeerder en toezichthouder, Naarden

### Secretariaat

Bovensteweg 32, 6585KD Mook

Telefoon: 024-6962930

E-mail: [info@kinderhulpbodhgaya.nl](mailto:info@kinderhulpbodhgaya.nl)

Website: [www.kinderhulpbodhgaya.nl](http://www.kinderhulpbodhgaya.nl)

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, dossiernummer : 09.13.57.09

ANBI-registratie, dossiernummer: 81.26.04.647

CBF-Erkend Goed Doel, registratienummer: 302272-10

### Steunen?

Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? Uw gift is fiscaal aftrekbaar en meer dan welkom op IBAN rekeningnummer: NL51 RABO 0181 6595 73 ten name van Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Mook. Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt ook over een brochure. Deze is, evenals een aanmeldingskaart om vriend en donateur te worden, op te vragen bij ons secretariaat.

